

COLUMN



Mehmet Ülger

**Geen bij-  
stand voor  
Burka!**



De discussie over de burka - de alles verbergende sluier - is opnieuw losgebarsten. De gemeente

Utrecht eist van inwoners met een bijstandsuitkering dat zij hun burka afdoen bij sollicitaties en op het werk. Moslima's die dat niet doen, worden gekort op hun uitkering, omdat de gezichtsbedekkende kleding werken onmogelijk maakt.

Het dragen van de burka is een uiting om zich af te schermten tegen de boze en onbetrouwbare buitenwereld. Moslims die zo'n sluier dragen zijn niet van plan om te werken of mogen niet werken van hun partner. Het

kan aan mij liggen, maar ik heb nog nooit burkadragers zien werken. Ook niet in bedrijven of instellingen van moslims.

*Ze gaan steeds verder om reactie uit te lokken*

Het doet mij denken aan een uitspraak van een strenge moslim in Dordrecht. Hij genoot jarenlang ten onrechte van een dubbele bijstanduitkering, omdat hij deed alsof hij en zijn vrouw gescheiden waren. Op de vraag of dit de moraal van een goede moslim is, antwoordde hij: 'Gavurdan kil koparmak sebaptir' oftewel: 'Het plukken van kaffers, ongelovigen, is een goede daad'.

De vrijheid van godsdienst wordt door extremisten misbruikt als het recht om in naam van Allah alles te mogen doen. Zo proberen zij steeds verder te gaan om reactie uit te lokken. Bijvoorbeeld door te pleiten voor een hoofddoek onder de politiepet, een hoofddoek in de rechtbank of een uitkering voor burkadragers. Volgens de koran hoeven moslimvrouwen zich niet geheel te bedekken: 'En zeg tot de gelovige vrouwen dat ze hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuis bewaren en dat zij hun sieraad niet openlijk tonen, behalve wat gewoon al zichtbaar is.'

Hopelijk schaaft de gemeente Dordrecht zich achter Utrecht. Mensen die zich met een doek tegen de Nederlandse maatschappij beschermen, hoeven niet te genieten van ons belastinggeld.





---

Mehmet Ülger

**Ik wil geen  
etiket van  
een moslim**



Bij het Dordtse bevolkingsregister sta ik geregistreerd als moslim, omdat ik toevallig in het 'islamitische' Turkije

ben geboren. Dus ook voor het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) ben ik een van de driehonderdvijftigduizend Turkse moslims in Nederland.

Het Nederlandse minderhedenbeleid is gebaseerd op etniciteit en religie, niet op emancipatie, terwijl juist dat een kernwaarde is van de Nederlandse rechtsstaat. Volgens de meeste beleidsmakers zijn alle minderheden moslim en alle moslims orthodox. En voor het gemak worden de links-liberale Turken in Nederland beschouwd als onderdeel van het blok conservatieve orthodoxen. Nou, daar pas ik voor. Dat doet geen recht aan mijn a-religieuze standpunten en het gaat voorbij aan de discussie die met het conservatieve blok gevoerd moet worden over hun eigenlijke agenda.

Rechtse en orthodoxe organisaties zijn uit op een politieke islam. Deze bewegingen zijn sinds de jaren zestig van de vorige eeuw in het Midden-Oosten actief. Zij willen hun religieuze uitgangspunten opleggen aan de samenleving. Al enige tijd proberen zij ook in Europa voet aan de grond te krijgen. Door te spreken van een Europese islam.

De emancipatie van minderheden loopt door de oriëntatie op het herkomstland vast en aan de wortels van de rechtsstaat wordt geknaagd. Want de orthodoxe moslims zetten Nederland naar hun hand. Minderheden die zich niet laten voorstaan op hun geloof hebben geen stem, worden niet uitgedaagd mee te praten en raken zo buitengesloten. De rechten van individuen staan behoorlijk onder druk, doordat elk conflict in de islam wordt gezocht.

Zonder dat ik het ben en wil draag ik het etiket 'Turkse moslim'. Ik wil op geen enkele manier benaderd worden langs de etnisch-religieuze lijnen. Sterker nog ik ben niet de enige. Ik wil niet mee geteld worden als lid van de islamitische zuil.

